

FOTOS: CHRISTOPH DITTE



Fotoserie fra Istedløvens opsætning på den gamle krkegård i Flensborg i sommer frem til indvielsen for knap tre uger siden.

Løvens tale efter festen



Af. H. E. Sørensen

Ja, så er jeg hjemme igen
og kan atter luften manken
se roligt ud over plænen
budt velkommen
af militærets messingsuppe
af overborgmesteren på tysk
prinsen og ministeren på begge sprog
ambassadøren på tysk
- han får vel være undskyldt.

Jeg husker tydeligt
første gang
militær og borgerskab samlet
Ploug digtede og
Clausen talte
Frederik Folkekær kom forbi.

Rejst for at fejre sejren
over slesvigholstenske oprørere
mindepæl over tapre mænd
markerende Danmarks ret.

Men vor stolthed og glæde

vakte vrede og ødelæggelseslyst
jeg blev stormagtens trofæ
gemt i en grå kasernegård.
Overmod skabte atter nederlag
fra det knuste Berlin
til det befriede København
skjult igen
bag et gammelt arsenal
ventende kaldet.
Ja, så står jeg her igen
efter den lange rejse
147 års fravær
jeg føler mig hjemme trods alt
træerne er godt nok blevet større
siden sidst
gravstenene mere grå
men kirkegårdens fredfyldte firkant
er den samme
ligesom fuglene
der bød mig velkommen
som en gammel ven.

Her hvor danske og tyske
slumrer sødt i Slesvigs jord.

De slog hinanden ihjel
ved Isted
mens tunge slag drøned over heden
sejrende og slagne
hviler sammen

nu omgivet af gensidig respekt
i byen mellem tysk og dansk.
Fejrende en nutidig sejr
større end nogen anden
- enighed og frihed -
står jeg her.

Dog
som et dansk monument
i en by med to nationer
og to sprog
genrejst
som tegn på forsoning og gensidig respekt
ja venskab
finder jeg det inkonsekvent
at være forsynet med en indskrift
hvor mit eget sprog er bandlyst.

Men
mildnet af tiderne
og budt velkommen
af et solstrejf over manken
hilser og takker jeg dig, Flensborg,
trods alt
- dansk og tysk
med og for hinanden.

H.E. Sørensen er forfatter og bor i Skærbæk.