

Vodropsvej 21 IV d. 17.05.1912

Kære Fætter Johannes!

Mor skriver, at Du er ligesaa uheldigt stillet som "Undertegnede" med Dit Militærvæsen; og at Du nok vilde forsøge en Tur ad Hamborg for at finde Din Lykke der. - Nu vil jeg klare for Dig, hvordan jeg er kommen paa de Tanker. En af mine Kammerater fra Hejls, Folke Svendsen fra Sønder Vilstrup, har forsøgt den Tur, og sluppen for Trøjen. Han er en stor, stærk Karl, som blev taget allerførste Gang; men da hans Faer saa købte en Gaard i Dons ved Kolding, vilde han ikke være Soldat. Engang jeg traf ham paa Højskolehjemmet i Kolding fortalte han mig om hele sin Generalsession i Hamborg, og i Dag har jeg faaet Brev fra ham om de enkelte Detaljer. Nu kan Du jo se, om Du vil med, saa kan vi følges ad.

Pas nu paa:

Du gaar til Kommuneforstanderen og ber ham strege Dig af Lægdrullen, da du netop i Sessionstiden skal paa Rejse (Wanderschaft) op ad Tyskland, og Du vil stille Dig til Session, hvor det nu kan træffe sig (og endelig ikke Hamborg). Saa skal han skrive paa Dit Lösungsschein (undskyld alle de tyske Ord) "abgemeldet" og saa kan Du rejse; men tag Dig iagt for at betro nogen om Din Færd, at det ikke kommer ud, for da vil det sidste bli værre end det første. - I Hamborg melder vi os saa, og kan rimeligvis komme for allerede den næste Dag. Jeg antaer, at Grunden til at der skulde være større Chance for at slippe i Hamborg end paa en af vore smaa Sessioner er den, at der er saa mange paa Sessionen, de tae dem ikke saa nøje med, for det andet kommer politiske Grunde ikke til at spille ind, saa at vi vist slipper for at komme helt op til den russiske Grænse, hvis vi bliver taget. Men vi maa jo spæge vort Kød et Par Dage inden, saa skal det nok gaa. Men lad nu endelig ikke Rygtet om Din Færd gaa ud blandt Folk, for tænk om der var alt for mange, der benyttede sig af den Praxis, saa vilde der nok bli sat en Stopper for det.

-----

Vi lever herovre i stor Landesorg, som vel ikke gaar Jer forbi dernede. Overalt er Flag paa halv Stang; Klokkerne ringer; men Larmen i Gaderne er den samme. I Formiddags var jeg med til at ta imod Kongens Lig, det var helt gribende. Folk stod masende tæt helt nede fra Toldboden op til Christianborgs Kirke. Jeg stod paa Kongens Nytorv lige overfor Det Kongelige Teater. Alle Vinduer var stuvende fulde, og selv oppe paa Tagene hang Folk tæt som Fluer. Jenser til Hest holdt Vejen, hvor Sørgetoget skulde langs, ryddelig. Der var stille, og slet ingen Skubben og Trængen paa. Jeg stod som en Sild i en Tønde i over fem Kvarter, og var lige ved at segne; det regnede slet ikke saa lidt. Saa endelig kom Toget. Først Repræsentanter for Hæren. - en Trop Husarer, et Bateri Artillerister, en Afdeling Matroser og Garden, som spillede Sørgemarsjen - alle var i Galla; de brogede Hjælmbuske og Gardens røde Trøjer ser man ikke hver Dag; saa kom Ligvognen med seks sortklædte Karle for, Kisten var hyllet i Dannebrog. Derefter fulgte Vogne (Kareter) med

Enkedronningen og Prinsesserne, Kong Christian X og Prinserne og en Mængde højtstående Officerer til Fods. I Morgen blier der vist defileret forbi hans Kiste i Castrum doloris.

-----

Hils Dine Forældre mange Gange og Dine Søskende.

Din Kresten Andresen

NB: Jeg skal op til Examen d 7. Juni og kommer da hjem kort efter. Vor Tur maa heller gaa for sig midt Juni, da der er Generalsessionen i vist en hel (Maaned?) Men Du maa jo helst mage det saaledes, at Du i hvert Fald ikke er hjemme de Dage, der er Session i Haderslev, for det tror jeg ikke vil gaa