

Billedforklaringer

Nr. 1: Medaljer fra *Deutscher Ruderverein Hadersleben* – den tyske roklub i Haderslev.

Nr. 2: Indsamlingsbøsser fra Grænseforeningen.

Nr. 3: Slesvigligaens medalje. Tildelt for fortjenstfuld virksomhed til fremme for den sydslesvigske nationale sag.

Nr. 4: To "Schultüten", kræmmerhuse fyldt med slik og legetøj som man i Tyskland og hos det danske mindretal syd for grænsen får på første skoledag.

Nr. 5: "Rummelpot". Rummelpot er en dansk-nordtysk skik, hvor børnene nytårsaften går sminket og udklædt gennem byen med en rummelpot (≈ en gnidetrokke). De besøger naboer og venner og underholder med rummel og sang for at få fyldt godteposen. At gå med rummelpot er stadig en populær nytårsskik i det dansk-tyske grænseland, selvom den traditionelle rummelpot er mange steder erstattet af andre larmende instrumenter.

Nr. 6: Afstemningsplakat fra 1920 med Flensborg Nørreport som motiv.

Nr. 7: Keramikudgave af Flensborgs Nørreport, ca. 1970.

Nr. 8: Lanterne til efterårets lanterneoptog som man afholder i Tyskland for at imødegå de lidt mørkere dage med lys og sange.

Nr. 9: En nål fra Bund deutscher Nordschleswiger (det tyske mindretals forening) med Immervad bro, en af de ældste broer på Oksevejen mellem Rødekro og Aabenraa.

Nr. 10: Rødbroget Husumer Protestsvin.

Nr. 11: Splinter fra en bombe kastet under et bombeangreb på Flensborg i 1943.

Nr. 12: Grænsepæl nr. 211, der stod mellem Tønder og Sønderløgum.

Nr. 13: "Eintopfgericht" (gryderet) fra Winterhilfswerk, den nazistiske velgørenhedsorganisation, 1935-36.

Nr. 14: Sagfører Emil Ebsen fra Flensborgs drikkekrus.

Nr. 15: Indsamlingsbøsser til Dybbøldagen.

Nr. 16: Den tyske skoleforenings julemærker, 1950'erne.

Nr. 17: Ølflaske fra bryggeriet Fuglsang i Haderslev, officiel sponsor for SønderjyskE